

STOP ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΞΟΥΡΕΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

“Αγαπώ την Ήπειρο γιατί εκεί βρίσκεται το χωριό μου και το σπίτι μου το πατρικό. Αγαπώ τον Καλαμά μα τα νερά του να με ξεδιψάσουν δε μπορούν. ΦΤΑΙΩ ΕΓΩ. Αγαπώ τα γιοφύρια μα πιο πολύ το Θεογέφυρο που δεν υπάρχει πια. ΦΤΑΙΩ ΕΓΩ. Αγαπώ την ιστορία της και τον πολιτισμό και να τον διασώσω προσπαθώ μα δε μπορώ, ΦΤΑΙΩ ΕΓΩ που νόμιζα πως ο πολιτισμός είναι μόνο γλέντι και χορός. Πολιτισμός είναι ο, τι κληρονόμησα απ’ τους προγόνους μου, ποτισμένο με ιδρώτα και αίμα. Κάθε αγώνας τους που εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω γιατί είμαι ασήμαντη. Πολιτισμός είναι τα καθάρια νερά των ποταμών που άφησα να τα βρωμίσουν. ΦΤΑΙΩ ΕΓΩ. Πολιτισμός είναι τα πέτρινα γιοφύρια μας που τσακίζονται ένα- ένα γιατί δε σκέφτηκα να τα στηρίξω. ΦΤΑΙΩ ΓΙΑ ΟΛΑ ΕΓΩ. Και τώρα ακόμη συνεχίζω. Τώρα που κουρελιάζουν την Ήπειρο τα σωθικά της σχίζουν με εξορύξεις για το καλό μας δήθεν, εγώ συνεχίζω να χορεύω ΕΙΜΑΙ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΗ!!! ΠΟΣΟ ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΑΡΑΓΕ;”

Βαρβάρα Μπότσαρη, χοροδιδάσκαλος, Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

Κι εμείς σήμερα συνεχίζουμε να χορεύουμε! Στην κορυφαία εκδήλωση των ξενιτεμένων Ηπειρωτών, την “Πίτα του Ηπειρώτη”. Τιμώντας την παράδοση, προβάλλοντας τον πολιτισμό μας. Μόνο που πολιτισμός είναι και το περιβάλλον, παράδοση είναι και τα γεφύρια. Και το περιβάλλον, χρόνια τώρα, δοκιμάζεται από τον Καλαμά ως τον Αμβρακικό. Και τα γεφύρια γκρεμίζονται το ένα μετά το άλλο.

Την ώρα που κατέρρευσε το Θεογέφυρο κάποιοι απεργάζονται την κατάρρευση του τόπου μας συνολικά. Ένα αληθινό έγκλημα προχωρά μέρα τη μέρα! Από τον Νοέμβριο ξεκίνησε η υλοποίηση της σύμβασης έρευνας κι εξόρυξης υδρογονανθράκων σε Γιάννενα και Θεσπρωτία και σε λίγο καιρό ξεκινάει σε Άρτα, Πρέβεζα και Ιόνιο! Η Ήπειρος σε μια αληθινή μέγγενη!

Η αποψίλωση των δασών ξεκίνησε, οι εκρήξεις προχωράνε σε γραμμές χιλιάδων χιλιομέτρων, η πρώτη φάση της έρευνας είναι σε πλήρη εξέλιξη, προετοιμάζοντας τις αυριανές, χιλιάδες γεωτρήσεις, πλησιάζοντας η ώρα που οι πολυεθνικές θα βάλουν τα χέρια τους βαθιά στα σπλάχνα της Ηπείρου, ξεζουμίζοντας τον πλούτο της, ρημάζοντας τον τόπο!

Κι όλα αυτά προχωράνε χωρίς καμία ενημέρωση ή συναίνεση των κατοίκων! Δυναμιτίζοντας το σήμερα και το αύριο της Ηπείρου, γκρεμίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας, το απaráμιλλο φυσικό περιβάλλον, την πρωτογενή παραγωγή με τα προϊόντα ποιότητας, τον πολιτισμό του.

Προχωράνε χωρίς καμία περιβαλλοντική διασφάλιση, δίχως τήρηση ούτε καν των προβλεπομένων, με εγγυητές ακριβώς εκείνους που δεν εισάκουσαν καμία από τις τόσες προειδοποιήσεις για το Γεφύρι της Πλάκας, για το Θεογέφυρο! Ποιός θα μας σώσει από τέτοιους σωτήρες;

Αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι της Ηπείρου!

Μπορούμε και πρέπει να τους σταματήσουμε! Κάνοντας την αγωνία μας αγώνα! Αγώνα συλλογικό, αγώνα διαρκείας! Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς! Οι ξενιτεμένοι Ηπειρώτες πρωτοστατούμε, δίπλα σε εκείνους που δίνουν τον αγώνα στον τόπο μας. Μέσα από τις Αδελφότητες, τους Συλλόγους, τις Ομοσπονδίες! Ο αγώνας για να σταματήσει τώρα η έρευνα/εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ήπειρο είναι πράξη πολιτισμού, χρέος φιλοπατρίας!

ΑΓΩΝΙΑ – ΑΓΩΝΑΣ – ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ!

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ!

25/2/2018

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑ

omkalama@hotmail.com .facebook.com/groups/671831182959129/

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ στην ΠΣΕ

www.ipsi.gr, info@ipsi.gr

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ

katharoskalamas.wordpress.com katharoskalamas1@gmail.com facebook.com/groups/167836789970995/

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΛΙΜΠΟΒΟΥ) ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΡΕΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

facebook.com/groups/300971910407357 & www.savepirus.gr/